



Presentie cursus 'ZIE DE MENS'

In de cursus 'Zie de mens' gaat u zich in vier bijeenkomsten verdiepen in aandacht voor mensen. In de aandacht voor de ander gaan we samen met hen een stukje op reis. Werken met mensen is verrijkend ze brengen je in veel leersituaties. Door anderen leren we veel van ons zelf en vanuit die zelfkennis kunnen we de ander nog beter zien. Maar hoe doe je dat? Welke talenten heb je daarvoor in huis? Wat kun je verder ontwikkelen?

In deze cursus willen we op het spoor komen van onze eigen motivatie, onze talenten en onze valkuilen. We willen zoeken naar een houding die werkelijk ruimte maakt voor mensen en hun verhalen. We besteden ook aandacht aan de wisselwerking tussen ons werk en onze bezieling. Onze eigen ervaringen, onze eigen vragen en leerpunten zijn steeds het uitgangspunt.

Thema's die aan de orde komen zijn: gastvrijheid, presentie en de rijkdom van luisteren. Ruimte maken in jezelf voor het verhaal van de ander en omgaan met mensen in moeilijke situaties. Waar vertrouw je op de krachtbronnen van de ander en wanneer ben je betrokken bij de kwetsbaarheid van de ander?

Deze cursus is bedoeld voor vrijwilligers die actief zijn in inloophuizen en bij maatjesprojecten.

Ervaringen uit deze cursus zijn uitgegeven in de brochure: *Kleine grootse gebaren; over levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk*. Uitgeverij Narratio 2013

Voor meer informatie Mirjam@stichtingdekim.nl